

PetraLouise Muris



DE VERGISSING  
VAN SINTERKLAAS

Sinterklaas stapt uit zijn bed.  
Piet? Heb jij de kalender al verzet?  
Heb jij er een blaadje afgescheurd?  
Ja toch Piet? Het was jouw beurt.

2 december staat het hier.  
Dus heb ik nog 3 dagen plezier.  
Heb ik fijn nog even rust.  
Ik voel mij moe en uitgeblust.

Koffers, tassen en zakken,  
heb ik allemaal in moeten pakken.  
Over 3 dagen moet ik met de boot.  
Sommige pakjes zijn heel erg groot.



O wee witte Piet het is goed mis  
als het al 5 december is.

Weet jij het zeker Pieterman?  
Anders komt er narigheid van.

Welnee Sinterklaasje, roept witte Piet  
5 december is het niet.

Ik kan mij wel vergissen, dat is waar.  
Maar uw kalender was toch klaar?

Ach, ik moet nog zoveel doen.  
De kinderen willen iets in hun schoen.  
Chocola en pepernootjes, lekker snoep,  
speelgoed en andere troep.



Er moet ook nog papier omheen.  
Ik kan dat eigenlijk niet alleen.  
Ik heb nog zoveel aan mijn hoofd.  
5 december ben ik klaar, zoals beloofd.

Sinterklaas zit aan de tafel,  
hij eet een lekkere slagroomwafel.  
De sint heeft een goede bui.  
Van al dat zoete slagroom is hij lui.

De sint zit op zijn stoel.  
Hij heeft een heerlijk vol gevoel.  
Dan komt plots zwart Pietje binnen.  
Hij roept, u moet nu echt beginnen!



Wat bedoel jij met beginnen Piet?  
Zoveel haast hebben wij toch niet?  
Piet jammert, och Sint,  
wij moeten nog naar ieder kind.

Alle kinderen zitten te wachten.  
Dat doen zij al vele nachten.  
Zij huilen, weet u dat wel.  
Wij moeten weg, nu heel erg snel!

Kijk eens op de kalender zwarte Piet  
Op 2 december wil ik niet.  
Vlug Sint we moeten vlug gaan.  
De kalender moet op 6 december staan.



Piet, jij maakt een grap, je hebt het mis.  
Omdat het vandaag 2 december is.  
6 december ga ik naar Madrid  
Omdat het daar vol visite zit.

Mijn verjaardag vier ik daar.  
Vandaag is het de tweede, echt waar.  
Maak je niet druk zwarte Piet  
Zover is het nog lang niet.

Sint, u bent heel eigenwijs.  
Ook al zijn uw haren grijs.  
De kinderen hebben uw feest gemist.  
U hebt zich gewoon vergist!



De kinderen huilen, zij hebben verdriet.  
Want 5 december kwam u niet.  
Heus sint wij moeten snel gaan varen.  
Wij kunnen dat klusje nog wel klaren.

Nee toch Piet? Jij meent het echt!  
Waarom heb jij mij dat nu pas gezegd?  
6 december is wel wat laat.  
Maar ik denk dat het nog wel gaat.

We gaan per vliegtuig dat gaat snel.  
We drukken gewoon op iedere bel.  
Wij zetten de zak vlug voor de deuren.  
Zij moeten daar niet over zeuren.



Niet naar binnen, om hen te begroeten,  
omdat wij straks naar Spanje moeten.  
Volgend jaar Piet, beloof jij mij echt?  
dat jij het wat eerder zegt?

Hoe kon ik mij zo vergissen.  
Al de kindertjes moesten mij missen.  
Dank je wel zwarte Piet, we gaan snel.  
Want Sinterklaasfeest is het nog wel.

De hele dag werkt Sint, hij is moe.  
Hij moet naar zoveel kinderen toe.  
Aan elke zak hangt een briefje.  
Ik zal mij nooit meer vergissen, liefje.

