



RIDDER ANTHONY EN DE DRAAK

Petra Louise Muris

VOORLEESVERHAAL 4 jaar+

Van oma voor Anthony, Thirza en Jaylinn Gowricharn.

In een kasteel hier ver vandaan.
Is een draak naartoe gegaan.
Blij met zijn onderdak
woont hij nu op zijn gemak.



Als zijn spullen zijn neer gezet,
moet hij nodig naar het toilet.
'Wat hoor ik, zijn daar de burens?
Komen zij hier stiekem gluren?'
Is de koningin is weer thuis?
Dit kasteel is haar huis.

‘Ga weg, ga weg,’ brult hij luid:
‘allemaal mijn kasteeltje uit.’



Prinsesje Thirza schrikt, zij is bang
voor het monster in de gang.
‘Wat een lief zusje heb je daar.
Mag zij een kusje, eentje maar?’
‘Nee monster van Jaylinn blijf je af!’
Dan rent zij weg, op een draf.
Zij gilt: ‘ridder Anthony!
Kom ons redden een twee drie!’

Ridder Anthony komt er aan,
om de draak te verslaan.
Hij springt op zijn rug.



Daar heeft het monster niet van
terug.
De ridder snijdt met een zwaard.
Een stukje van de drakenbaard.

De draak is sterk, hij gaat tekeer.
'Ga weg ridder! Jij doet mij zeer.'

‘Draak ga naar jouw eigen huis.
Jij hoort in dit kasteel niet thuis.’

‘Ridder Anthony moet ik weg?’



Dat is echt niet aardig zeg!
Ik bijt je en ik word gemeen.
Ik bijt je lekker in je teen.’

Ridder Anthony geeft niet op.
Hij heft zijn zwaard weer op.

De draak is er vandoor gegaan.
Hij wilde niet worden verslaan.