

PETRALOUISE MURIS



DE STOUTE PAASHAAN

Geschreven en geïllustreerd door
PetraLouise Muris

Bladzij	Hoofdstuk
3	1 Aartje wil paasversieringen.
7	2 Het paasei in bed.
11	3 De krant in de brievenbus.
14	4 Het natte beest uit het ei.
17	5 De stoute haan.
20	6 De haan ontsnapt.
24	7 De dierenambulance.
28	8 Kees is boos.
31	9 Op zoek naar Winnie.

HOOFDSTUK 1

AARTJE WIL PAAS VERSIERINGEN.

Aartje Langstaartje, het kleine pratende grijze muisje woont in de winkel van Kees.

Kees verkoopt cadeautjes.

's Morgens zit hij op de deurmat te wachten totdat Kees binnenkomt.

Vandaag zet hij paasspullen in zijn zaak want de etalage moet versierd worden met paastakken.

Aartje kijkt toe hoe Kees de kale takken versiert.

De takken krijgen kleine gele strikjes en kleine houten gekleurde paaseitjes.

De kleine muis vraagt zich af waarom de takken versierd worden.

'Waarom versiert u die takken, meneer Kees?'

'Het wordt Pasen, Aartje.'

'Wat is Pasen, meneer Kees?'

'Pasen is een feest. Sommige mensen vieren dat in de kerk. Ik vier het met paastakken en paaseieren.

Ik vind het fijn dat het weer lente is.'

'Dus... is er geen Paasman jarig net zoals de kerstman?'

'Nee, er is dan niemand jarig die cadeautjes uitdeelt.'

Kees lacht om Aartje, hij gaat verder met zijn werkje.

De kleine muis trippelt naar het magazijn.

Daar hangt Winnie de spin in zijn web, hij slaapt.

'Winnie, Winnie wordt wakker!'

Winnie doet slaperig zijn oogjes open: 'wat is er Aartje?' 'Het is binnenkort Pasen dan wordt alles weer versierd zoals Kerstmis. Ik wil hier ook alles versieren, help jij mee?'

Aartje kijkt in een doos die Kees heeft meegebracht, die zit vol paasspullen. Houten paaseitjes en nep kuikentjes.

Het is voor de kleine muis nog een heel gedoe de houten eitjes uit de doos te vissen.

Na een uur heeft hij twee eitjes uit de doos weten te halen. Aartje is doodmoe, hij trippelt naar zijn nestje en valt in slaap. Aartje heeft een prachtig nestje, het is een poppenbedje die Kees voor hem heeft gemaakt. Het bedje staat in een krat dat er uitziet als een slaapkamertje.

Als Aartje wakker wordt is het buiten donker.

Kees heeft het licht in de winkel uitgedaan en het alarm aangezet. Hij sluit de deur. 'Ach,' denkt het muisje teleurgesteld: 'ik heb maar twee eitjes. Ik wil ook strikjes en kuikentjes.'

Hij trippelt naar de etalage en ziet dat het feestelijk versierd is. Er schijnt licht van buiten naar binnen, Aartje kijkt zijn ogen uit. 'Winnie moet je kijken, zo wil ik het bij ons ook versieren.' Het duurt een tijdje voordat Winnie in de etalage is. Ondertussen bestudeert de kleine muis de nep kuikentjes.

'Vind jij het mooi? Is het niet leuk om te zien? Zie jij ook dat die kuikens net echt zijn? Het zijn net kleine vogeltjes.'

Aartje kijkt of hij iets uit de etalage kan weghalen. Winnie loopt naar het magazijn terug.

'Ik pak wat uit de etalage er zijn genoeg paasspullen. Zo te zien vindt jij er niets aan, maar ik vind het wel leuk,' moppert Aartje.

Hij vindt dat hij te weinig paasversieringen heeft.



Terwijl hij enkele paaskuikens omver loopt, trekt hij aan een gele papierenslinger waar papiereneieren aanhangen. 'Klets,' er valt een vaas om waarin versierde paastakken staan.

'Stommerd,' schreeuwt Winnie vanuit het magazijn.

'Oei, er zijpelt water over de vloer,' schrikt Aartje.

Hij probeert het lint mee te trekken, maar dat scheurt doordat het doorweekt is. Geschrokken rent hij het magazijn in.

Winnie zit op de lamp en zegt boos: 'daar krijg je moeilijkheden mee, Kees zal erg boos worden.'

Kees komt de volgende dag mopperend zijn winkel binnen. Hij loopt meteen het magazijn in. Hij zoekt de kleine muis. 'Waar zit jij, ik ben erg boos!'

Winnie de spin komt tevoorschijn en zegt: 'ik heb het gedaan meneer Kees.'

Kees kijkt omhoog en moppert: 'jij moet niet jokken, jij bent veel te klein om zo'n rommel te maken!'

Mopperend loopt Kees naar de kast en haalt daar een emmer uit en een vatendoek.

‘Mijn prachtige paasspullen zijn nat geworden, ik moet alles weggoien!’ schreeuwt hij hard door zijn winkel.

Aartje heeft spijt maar durft niet tevoorschijn te komen. Bibberend zit hij achter enkele dozen.

Kees moppert dat Aartje maar moet verhuizen.

Winnie kijkt verdrietig hij begint te huilen. Het idee dat zij moeten verhuizen vindt hij niet fijn.

‘Boe, oe Aartje, wij worden weggestuurd. Het is jouw schuld!’

De kleine muis krijgt medelijden met de spin en zegt: ‘stil maar Winnie, ik ga Kees zeggen dat het mij spijt. Misschien hoeven wij dan niet weg.’

Het muisje trippelt vliegensvlug naar Kees, die dweilt zijn vloer en kijkt verdrietig.

‘Het spijt me meneer Kees. Ik wilde zo graag paasspullen hebben, er stond toch genoeg,’ verontschuldigt hij zich.

‘Kijk eens wat je hebt gedaan, mijn laminaat is beschadigd door het water.’

Aartje kijkt naar de vloer. De planken krullen omhoog.

Dan wijst Kees naar de etalage. Op enkele vazen na is de etalage leeg. Aartje tuurt naar de grond, hij schaamt zich. Hij begint te huilen en jammert dat hij niet verhuizen wil.

Kees krijgt medelijden met het kleine muisje en zegt sussend dat hij mag blijven. Aartje moet wel beloven dat hij nooit meer iets uit de etalage zal halen.

Dan zegt hij streng: ‘Aartje, jij moet het voortaan eerst vragen.’ De muis belooft het.

Kees legt een kleed over de beschadigde vloer en begint opnieuw zijn etalage te versieren.

HOOFDSTUK 2 HET PAASEI IN BED.

Aartje mag paasspullen uitzoeken. Kees zet en hangt alles op de gewenste plek. Aartje is erg blij al vindt hij het erg jammer dat hij geen kuikentjes heeft. Hij rent de winkel uit om Euras de hond te vragen of hij misschien een paar voor hem heeft. Euras is verbaasd dat een muis zulke onzin wil hebben. 'Ik doe mijn best,' lacht hij.

Euras weet niet dat het muisje nepkuikentjes bedoelt.

Hij holt naar de kinderboerderij en vraagt moeder kip of zij een kuiken kan missen.

Moeder kip kijkt naar haar kuikens, zij vind hen allemaal even lief.

'Nee, ik wil beslist mijn kuikens zelf houden. In mijn nest ligt nog een ei, het wil maar niet uitkomen. Je mag het hebben. Ik wil er echter wel mais voor hebben,' kakelt zij. Zij loopt met haar kuikens het kippenweitje in.

'O, ik moet zeker eerst de mais halen,' blaft Euras en holt naar de dierenwinkel.

In de dierenwinkel wordt gedroogde mais verkocht. Het ligt ergens boven op een plank. Euras kan daar niet bij. Voor de winkel ligt Miauw de poes.

Hij vraagt of zij kan helpen. Euras staat te blaffen bij de plank. Miauw kan goed klauteren en springen.

Zij klimt heel snel boven op de plank naast de zakken mais. Zij duwt tegen een zak die al snel op de grond valt. Euras rent er vliegensvlug mee naar de kinderboerderij. Het hek staat gelukkig open.

Hij holt naar het kippenhok, legt de zak mais neer en pakt het ei van moeder kip.



Voorzichtig neemt hij het ei in zijn bek. Dan holt hij snel naar de cadeauwinkel van Kees. Als hij binnenkomt rent hij naar achteren en legt het ei voorzichtig in het bedje van Aartje. De kleine muis is er niet en Winnie is ook nergens te bekennen. Euras loopt teleurgesteld de winkel uit. Hij had gehoopt het blij muizenkopje van Aartje te zien.

Als Aartje thuiskomt en wil uitrusten in zijn krat, ziet hij het ei. Hij is er erg blij mee en wil het zo snel mogelijk gaan verven. Hij vraagt Kees om eierverf. Kees geeft het muisje een palet met waterverf. Het kleine muisje beschildert meteen zijn paasei. Hij beschildert het in vele kleuren. Aartje maakt er een rommeltje van, zijn bed heeft hij vol gekliederd. Hij trippelt vrolijk naar Kees en vraagt of hij komt kijken. Kees heeft geen tijd, er zijn klanten in de winkel. Aartje trippelt weer terug.

Het ei moet het bedje uit want anders kan hij er niet in slapen. Zijn bed moet ook schoongemaakt worden, het is besmeurd met waterverf. Hij kijkt Winnie vriendelijk aan en vraagt: 'wil jij mij even helpen?' Winnie voelt zich lui en wil eerst zijn web niet uit komen. Na veel gezeur komt hij eindelijk zijn web uit. 'Het paasei moet mijn bed uit Winnie, waar moet ik dan anders slapen?'

Het lukt de twee niet het zware paasei uit het bed te halen.

Winnie de spin krabbelt aan zijn voorpoot en denkt hardop: 'ga dan naast het ei slapen.'

Aartje wordt boos op zichzelf. Hij probeert nog één keer het ei uit bed te halen.

Hij puft en steunt, het lukt hem niet.

'Waarom moet jij hier ook versieren, dat is toch helemaal niet nodig!' zegt Winnie geërgerd.

Aartje blaast uit naast zijn bed, na een tijdje zegt hij: 'het is toch aardig van Kees dat ik een ei heb gekregen.'

Winnie luistert niet, hij slaapt alweer. Aartje weet niet dat Euras de grote rottweilerhond het ei heeft neergelegd. Hij weet ook niet dat er een klein kuikentje in groeit.

De volgende dag is het regenachtig weer. Het is geen weer om er gezellig tussenuit te gaan. Het is weer om heerlijk in je bed te blijven. Winnie vindt het heerlijk in zijn web, hij wil er niet uit. Hij kijkt naar het kleine muisje. Dat muisje is zijn beste vriend en dat muisje heeft het druk met versieren.

Er hangen gele papieren slingers over zijn krat.

De rest van de waterverf heeft hij gebruikt om het krat aan de buitenkant te verven. Winnie vindt dat het er verschrikkelijk uitziet, maar zijn vriend vindt het mooi.

Aartje haalt van her en der papier en karton dat hij versnipperd. Naast het bed verschijnt er een grote papieren berg. Aartje denkt dat hij er lekker op zal slapen, net zo lekker zoals in zijn bed.

's Nachts kan Aartje niet slapen. Het papieren nest ligt niet zo lekker als zijn bedje.

Midden in de nacht gaat hij naast het ei liggen.

Hij dekt zich toe met papiersnippers. Af en toe hoort Winnie hem mopperen en steunen. Het ei neemt veel plaats in, er is haast geen plekje over.

Uiteindelijk valt hij naast het ei in slaap.

Aartje wordt 's morgens wakker van het gekuch van Kees.

Hij dreunt slaperig op hem af. 'Bent u ziek meneer Kees?'

'Ik voel mij inderdaad niet zo prettig, kleine muis.

Heb jij trouwens al gezien dat ik een uitgang voor jou heb gemaakt?' Kees wijst naar de brievenbus, er zit geen klep meer voor. 'Probeer die uitgang eens, Aartje? Ga eerst naar buiten en klim daarna weer naar binnen.'

Het kleine muisje heeft geen zin om te klimmen.

Hij protesteert: 'nee, ik ben veel te moe.'

'Luister nou eens, ik ga naar huis en ga naar bed.

Als ik niet in de winkel ben, kan jij niet naar buiten.

Jij moet door de brievenbus.'

Kees hangt een brief op de deur, er staat op:

'wegens ziekte gesloten.'

Daarna pakt hij zijn sleutels en sluit de winkel af.

Aartje trippelt vermoeit naar zijn bed terug. 'Ik wil nog slapen, straks probeer ik de brievenbus wel.'

Boos kijkt hij naar het paasei dat zowat alle plaats op het bed inneemt.

HOOFDSTUK 3 DE KRANT IN DE BRIEVENBUS.

's Middags probeert de muis toch de brievenbus uit te gaan. Hij moet zich erg smal maken. Het lukt hem toch buiten te komen. Miauw, de poes van de dierenwinkel, loopt in het groenperkje. Zij ziet de muis uit de brievenbus krabbelen. Zij blijft staan. 'Hallo Miauw!' roept Aartje: 'ik heb mijn huis versierd met paasspullen. Dat staat heel gezellig joh.' 'Ach ik vind het zo'n rommel! Onze winkel is ook versierd,' blaast Miauw geërgerd. Zij loopt weer verder. Aartje klautert tegen de deur op en wriemelt zich door de brievenbus naar binnen. 'We hebben een uitgang,' zegt hij trots tegen Winnie: 'zullen wij naar Bokkie tor en de anderen gaan?' Winnie heeft wel zin in een frisse neus, samen gaan zij door de brievenbus naar buiten.

Als het zonnetje onder gaat, lopen de twee langzaam naar huis terug. Zij zijn moe van het spelen met hun vrienden. Voor de winkel deur kijken zij verbouwereerd naar de brievenbus. Uit de brievenbus hangt een krant. Het is een dikke krant. Aartje begint vertwijfelt aan de krant te trekken. Het is vergeefse moeite want de muis is niet sterk genoeg. Dan knaagt hij in de krant. Vele snippers vallen op de grond. De krant klemt in de brievenbus. Dan vraagt Aartje aan Winnie of hij Euras gaat halen. Hij knaagt onderwijl vlijtig door. Helaas komt Winnie zonder hond terug. De dierenwinkel is gesloten en Euras ligt binnen. 'Wij zullen buiten moeten slapen, Winnie. Er zit niets anders op,' jammert Aartje.

'Wij kunnen toch naar Kwibus de mus? Wij mogen vast in zijn nest slapen,' oppert Winnie.

Het is al donker als zij bij de boom komen waar Kwibus een nestje heeft. Zij klimmen de boom in om de nacht bij het musje door te brengen.

Maar Kwibus zit niet in het nest er zit een vreemde vogel in.

'Wat komen jullie hier doen?' vraagt de vogel boos. 'Ik dacht dat u Kwibus was,' verontschuldigd Aartje zich: 'wij hoopten dat wij hier in het warme nest mochten slapen.'

'Dan had jij dat verkeerd gehoopt. Ik broed op mijn eitjes, laat mij met rust!'

De twee kruipen teleurgesteld de boom uit.

De nacht duurt lang voor de twee diertjes. Zij lopen van hot naar her om een slaapplekje te zoeken.

Uiteindelijk vallen zij voor de winkel deur tussen wat krantensnippers in slaap.

's Nachts is het buiten gevaarlijk. Er lopen vaak katten die muizen lusten.

Aartje heeft niets in de gaten als een zwarte kat vlak naast hem staat.

De kat heeft honger, maar denkt dat het muisje dood is.

Hij besnuffelt het muisje en tikt zachtjes tegen hem aan.

Aartje schrikt zich een hoedje. Razendsnel klimt hij tegen de deur, hij rust uit op de krant die half uit de brievenbus steekt.

De kat gaat languit tegen de deur staan en krabbelt tegen de krant.

Aartje klimt snel hoger.

Er komt een andere kat aanlopen. Hij is schijnbaar kwaad, hij krabbelt de zwarte kat. De twee katten rollen vechtend over elkaar.

Aartje wordt bang van hun gejammer.

Dan ziet hij in het licht van de lantaarnpaal dat het Miauw is die met de zwarte kat vecht.

De zwarte kat rent ineens weg. Miauw heeft van hem gewonnen.

Zij likt haar vacht en zegt: 'dat was net op het nippertje hè? Gelukkig heb ik jou kunnen redden. Waarom ben jij niet veilig binnen?'

'Ik kan niet naar binnen, een krant blokkeert mijn ingang.'

Miauw trekt en scheurt de krant. Maar de brievenbus blijft verstopt.

'Ik zal morgen Euras halen, die weet er wel raad op. Vannacht blijf ik naast je slapen, ik zal goed op jou passen.'

Eindelijk begint de nieuwe dag. Alle winkels openen weer hun deuren, behalve die van Kees.

'Ga naar het groenperkje,' commandeert Miauw: 'ik kom je halen zodra jij weer naar binnen kunt.'

Miauw rent naar de dierenwinkel.

Euras ligt buiten op de mat, hij kijkt verbaasd als Miauw komt aanhollen.

'Euras kom mee, Aartje kan niet naar binnen.

Jij moet een krant uit de brievenbus halen, want Aartje moet erdoor de winkel in,' hijgt Miauw.

De grote rottweiler sjokt langzaam achter Miauw aan. Hij kijkt naar de gehavende krant die klem zit in de brievenbus. Hij gaat languit tegen de deur staan en bijt in de krant. Grote stukken scheuren eraf en de rest likt hij nat en duwt het met zijn tong naar binnen. Winnie is als eerste binnen. Nu moet Aartje gehaald worden.

HOOFDSTUK 4 HET NATTE BEEST UIT HET EI.

Miauw rent naar het groenperkje en haalt de kleine muis. Nog geen vijf minuten later klimt Aartje door de brievenbus. 'Dank jullie wel!' roept hij.

De kleine muis trippelt naar zijn bedje, hij gaat vlug naast het paasei liggen. Het ei ligt hem in de weg. Hij verzamelt al zijn kracht en kiepert het ei uit zijn bed. Het ei rolt het krat uit en valt luid krakend op de vloer. 'Zo, nou kan ik lekker slapen,' denkt Aartje. Het kan hem niets schelen dat het paasei kapot gevallen is. Hij trekt het dekentje over zich heen.



Opeens klinkt er gepiep. Aartje kijkt verbaasd naar de vloer. Er zit een beest, het is nat en het piept. Dan ziet hij dat het natte vieze beest in het ei zit. 'Jakkas,' denkt Aartje en gilt: 'wat is dat voor een beest!' Winnie kijkt van boven naar het mormel uit het ei. 'Dat is een vogeltje, jij moet hem verzorgen.' Dat kan ik niet, ik weet niet eens hoe,' stribbelt Aartje tegen.

‘Je moet naar de dierenwinkel eten voor hem halen, of zelf wormen en insecten voor hem zoeken,’ zegt Winnie wijs.

De kleine muis moppert maar gaat toch naar de dierenwinkel.

Miauw ligt op de vensterbank hij vraagt: ‘heb jij geen slaap Aartje?’

‘Jawel,’ zegt Aartje: ‘ik heb geen tijd om te slapen want er woont sinds kort een vreemd beest bij ons thuis, het moet eten. Winnie zegt dat het een vogel is en dat het wormen lust.’

‘Een vogel?’ Miauw vindt het een vreemd verhaal, zij springt van de vensterbank en slentert naar Euras. ‘Hebben wij wormen voor een vreemd beest?’ vraagt zij aan Euras.

‘Een vreemd beest? Wat voor een vreemd beest?’ Euras kijkt Aartje vragend aan.

Aartje legt uit dat het beest nat is en een snavel heeft.

Euras begrijpt het eindelijk, hij lacht: ‘Aartje, jij bent vader geworden. Jij hebt het ei uitgebroed, is het een kip of een haan?’

‘Het is een nat ding!’ Aartje verliest zijn geduld.

Euras schatert het uit: ‘dat natte ding is een kuiken. Het komt uit het ei dat ik gebracht had. Jij wilde toch een kuikentje?’

‘Ik wilde wel een kuikentje, maar geen echte. Nu moet ik hem verzorgen, daar heb ik helemaal geen zin in!’ Hij kijkt boos naar Euras.

‘Hier,’ zegt Euras en neemt een hap meelwormen uit een emmer. Hij gooit ze op de grond voor Aartje neer. ‘Je moet er eerst flink op kauwen en dan in zijn bekje doen.’

‘Huh, mij niet gezien!’ gilt Aartje, hij rent de dierenwinkel uit.

Aartje kijkt buiten rond of hij Kwibus ergens ziet. Toevallig zit de mus voor mac Rolands, hij peuzelt van een patatje.

‘Kwibus je moet mij helpen, ik ben vader geworden van een vogel. Ik weet niet hoe ik hem moet verzorgen.’

Kwibus tjlpt verbaasd: ‘ik wist niet eens dat jij een ei gelegd had. Waar is hij dan? Ik bedoel jouw jong.’

‘Hij is in het magazijn, in de winkel van Kees.

Ik wil geen wormen in zijn bekje doen en ook geen vliegen.’ Aartje gruwelt bij de gedachte dat hij alles moet fijnkauwen.

‘Ik doe het wel voor, heb jij al wat te eten voor hem gezocht?’

‘Nee,’ zucht Aartje.

Kwibus vliegt naar een groenperkje en pulkt een worm uit de grond. Hij slikt hem naar binnen.

Dan vliegt hij achter Aartje naar de brievenbus en hipt erdoor. Hij schrikt als hij het grote kuiken ziet.

‘Alle mussen Aartje, het lijkt wel een koekoeksjong! Dit wormpje is niet genoeg hoor.’ Kwibus geeft het wormpje op en spuwt het uit in de bek van het kuiken.

Aartje ziet nu hoe hij het moet doen.

Hij moet eerst de worm fijnkauwen en inslikken en daarna weer uitspuwen. Hij wil het niet nadoen.

Aartje vraagt met zijn liefste stemmetje: ‘kun jij mijn kuiken voortaan te eten geven?’

‘Ik wil je best helpen, maar jij moet toch ook wat doen,’ tjlpt Kwibus: ‘jij zoekt eten en ik voer hem!’

De kleine muis is heel blij met de hulp van Kwibus. Hij gaat snel op pad om eten te zoeken.

Al gauw krijgen Kwibus en Aartje er schoon genoeg van het kuiken te voeren.

HOOFDSTUK 5 DE STOUTE HAAN.

Het eten is niet om aan te slepen. Het kuiken is een haan geworden.

Het haantje is groter dan het musje, zijn maag dus ook.

De hond en de poes moeten helpen.

Euras en Miauw moeten in de grond krabbelen op zoek naar insecten en wormen en door de brievenbus aan Aartje en Kwibus doorgeven.

Voortaan moeten de muis en de mus het voer naar het haantje brengen. Zij leggen het voer voor hem neer, zodat hij het zelf moet oppikken.

De haan wordt almaar brutaler.

Hij loopt, fladdert en springt waar hij wil.

Nu zit boven op een rek en gooit glazen kandelaars op de grond. Schijnbaar verveelt hij zich snel, want hij hipt plots in de etalage.

Verwoedt begint hij aan de paasslingers te eten. Hij trekt alles kapot.

De haan poept in de etalage en gooit de vazen omver. De uitgebloeide bloemen knauwt hij in kleine stukjes.

‘Nee, nee niet doen stoute haan,’ schreeuwt Aartje over zijn toeren. De haan luistert niet, hij fladdert op een mooi servies.

Algauw valt de koffiepote op de vloer gevolgd door de kop en schotels. Daarna valt een rek om met glazen en knabbelt hij aan het behang.

Het kleine muisje huilt. Hij denkt dat hij niet meer bij Kees mag wonen nu de haan zo’n troep maakt.

Hij probeert de haan tegen te houden door voor hem te rennen.

Aartje schreeuwt tevergeefs dat hij dat niet mag doen en overal af moet blijven. Het muisje weet zeker dat hij voortaan geen paasversieringen meer hebben wil.



Vele dagen verstrijken, Kees is nog steeds niet beter. Zijn winkel is nog steeds gesloten. Kwibus heeft de moed opgegeven en is weggevlogen. Het kleine lelijke haantje is in een prachtige grote haan veranderd. Hij heeft mooie bonte kleuren. Het is alleen jammer dat hij nergens rekening mee houdt en niet gehoorzaamd. De eens zo mooie winkel lijkt nu een vuilnisstortplaats.

Omdat de haan denkt dat Aartje zijn moeder is, loopt hij aldoor achter hem aan om gevoerd te worden. Aartje gaat door de brievenbus naar buiten. De haan kan niet door de brievenbus, hij is veel te groot, hij kan niet achter hem aan. Hij roept jammerlijk: 'kukeleku, kukeleku!'

Nu hij alleen gelaten is, fladdert hij boos de winkel door. Hij kijkt niet uit waar hij fladdert en maakt vele spullen kapot. Overal liggen hanenpoepjes.

De winkel is nu een groot vies hanenhok.

De grote bonte haan heeft aldoor honger en gaat op zoek naar eten.

Ineens ziet hij Winnie in zijn web hangen.

Hij fladdert omhoog om het spinnetje te vangen.

‘Hap, hap,’ zegt zijn snavel.

Winnie schrikt zich een ongeluk en holt zo snel mogelijk naar het plafond. De haan probeert hem nog steeds te pakken, maar hij fladdert niet hoog genoeg. Winnie beeft angstig, hij hangt aan het plafond alsof hij is vastgeplakt. Hij durft geen web te maken.

Gelukkig, daar is Aartje weer met wat maïskorrels.

Het is echter niet genoeg om de hongerige haan te voeden. ‘Help, help,’ roept Winnie: ‘die stoute haan wil mij opeten.’ Aartje zoekt een geschikte veilige plek voor Winnie de spin. Dan ziet hij een lamp aan



het plafond. ‘Klim daar snel in Winnie, daar is het veilig!’ Winnie rent als een speer de lamp in.

’s Morgens vroeg gaat de deur knarsend open.

Voor dat Kees beseft wat er aan de hand is, fladdert de haan naar buiten.

Aartje rent ook naar buiten. Kees kijkt verbaasd om, hij ziet de haan om de hoek verdwijnen. Dan ziet hij alle rommel in zijn winkel. In het magazijn is het ook een wanorde. Kees maakt eerst een stoel schoon en dan bedenkt hij dat hij hulp gebruiken kan.

HOOFDSTUK 6 DE HAAN ONTSNAPT.

Hij belt een schoonmaakbedrijf. Zij kunnen gelukkig snel mensen sturen.

Ondertussen rennen Euras, Miauw en Aartje achter de haan aan. De haan heeft zich verstopt tussen struiken. Het zijn doornstruiken waar zomers mooie wilde rozen in bloeien. De haan pikt in de grond, hij vindt lekkere insecten. Euras ziet geen andere mogelijkheid, dan door de stekelige struiken te kruipen. Zijn hele lijf komt onder de krassen en wondjes. Het doet pijn. 'Hap,' zegt zijn bek.

Mis, de haan fladdert de banketbakkerij binnen. Gulzig hapt hij in de koekjes en de bonbons die op de toonbank staan. Dan fladdert hij de etalage in waar verschillende soorten muffins staan, overal vreet hij stukken af. De hond staat gemeen te blaffen tegen de haan en springt ook de etalage in. De haan vlucht snel naar buiten en Euras holt hem achterna.

'Hoep,' de haan zit alweer tussen de prikkelstruiken. Hij scharrelt rond. Euras wurmt zich tussen de stekelige takken. Nu de haan de gemene tanden van Euras ziet fladdert hij er weer onder vandaan. Hij vlucht een supermarkt binnen, daar liggen lekkere wortelen. De haan heeft trek in wortelen. Nel werkt op de groenteafdeling, zij gilt hard. Zij is geschrokken door het geluid van de vogelvleugels. Dan ziet zij de haan, zij gilt nog harder. De chef schreeuwt paniekerig: 'van wie is dat beest? Wat doet dat beest hier in mijn zaak? Nel, bel snel de dierenambulance, zij moeten dat beest komen halen.'

Nel holt snel de winkel door, in het grote magazijn hangt een telefoon.

Euras staat buiten, hij weet dat hij de winkel niet in mag. Al snel rennen er mensen achter de haan aan. Zij krijgen hem niet te pakken. De deuren worden allemaal open gezet zodat zij hem naar buiten kunnen jagen, want binnen fladdert hij alles omver. Dat lukt.

De haan fladdert een boom in en begint te kraaien: 'kukeleku, kukeleku!' Even kijken de mensen naar de kraaiende haan. Als de haan indommelt, lopen ze snel weg met hun volle tassen.

Euras waakt naast de boom. Eens zal de haan uit de boom fladderen.

Er komt een ambulance het winkelcentrum binnenrijden. Het is geen gewone ambulance, het is een dierenambulance. Hij rijdt rechtsreeks naar de boom waar Euras naast ligt. Er stapt een meneer uit. Hij pakt een vangnet uit de auto. Hij schudt de boom. Er valt niets uit de boom, alleen enkele dorre blaadjes. Hij tuurt tussen de bladeren maar ontdekt geen haan.

Hij vraagt in de supermarkt of iemand weet waar de haan nu is. Niemand weet het. Hij stapt weer in de ambulance. Dan rijdt de auto heel langzaam door het winkelcentrum. Euras kijkt vertwijfelt omhoog. Hij ziet ook geen haan. 'Heb ik soms liggen dutten?' Hij slentert naar de winkel van Kees daar ligt Miauw. 'Waar is de haan?' vraagt Miauw.

'Weg,' zegt Euras. Hij sjokt samen met Miauw naar zijn plek voor de dierenwinkel.

Aartje is opgelucht als hij door de brievenbus de winkel binnen klautert. Hij kijkt om zich heen.

Nu de haan weg is ziet alles er schoon en netjes uit.

Hij is benieuwd hoe het met Winnie is en roept zijn naam. Het muisje krijgt geen antwoord. Hij kijkt naar de lamp en roept nog eens maar dan harder. Niets. Dan schrikt hij zich een hoedje. Hij denkt aan de vraatzucht van de haan.

‘Winnie is vast opgegeten door die vervelende haan,’ denkt hij ineens. Hij krijgt een naar gevoel in zijn buikje. Opeens is de kleine muis angstig en zenuwachtig. ‘Winnie, Winnie waar ben je?’ Het blijft stil in de winkel. Aartje begint te huilen. Moet hij voortaan alleen in de winkel van Kees wonen? Hij moet er niet aan denken. Aartje heeft maar één goede vriend en dat is Winnie Spinnie. Hij kijkt in alle hoeken en op donkere plaatsen. Hij kijkt in vazen en potten. Bij iedere plek roept hij: ‘Winnie!’

Het is al donker als hij naar buiten gaat.

‘Winnie, Winnie!’ roept hij voor de winkeldeur. Kwibus mus komt aangevlogen. ‘Is Winnie zoek?’ Aartje vertelt al huilende dat Winnie niet in de winkel is en ook niet in het magazijn.

‘Ik zal helpen zoeken.’ Meteen vliegt Kwibus weg. Hij kijkt of Winnie tegen een muur oploopt of ergens in een groenperk zit. Het is voor het musje veel te donker, hij ziet niet goed in het donker.

Teleurgesteld vliegt hij weer naar Aartje terug.

‘Het spijt me Aartje ik zie haast niets, het is te donker, morgen help ik je wel zoeken.’

Hij vliegt snel een struik in om te overnachten.

Aartje trippelt naar het magazijn, nu moet hij daar helemaal alleen slapen. Hij geeuwt en wil net zijn bed instappen als hij iets gekst hoort. ‘Kroe, kroe,’ klinkt het. Aartje schrikt, het is pikdonker in het magazijn. Hij probeert het lichtknopje te vinden dat

Kees voor hem in zijn krat heeft aangelegd. Met zijn neus tikt hij er tegenaan. 'Floep,' het licht flitst aan. 'Maar..., lig jij in mijn bed?' Op het bedje van Aartje



zit de haan. Hij past er niet in, maar zit er bovenop. Zijn lichaam hangt er half overheen.

Hij heeft het erg druk gehad want het behang is gescheurd en Winnie's krantenfoto heeft hij ook verslonden.

Overall liggen behangsnippers en hanenpoep.

De haan kijkt naar Aartje en begint te kraaien van plezier: 'kukeleku, kukeleku,' hij denkt dat zijn mama terug is. Hij denkt ook dat de nieuwe dag is begonnen.

Aartje is moe en wrijft in zijn oogjes, hij wil zijn bedje in. Gelukkig stapt de haan uit het krat, hij fladdert op de grond.

'Hè, hè,' denkt Aartje, nou kan ik slapen.'

Hij doet het lichtje uit en gaat zijn bed in.

De haan ziet niks in het donker, hij fladdert als een gek door het magazijn de winkel in.

De kleine muis is te moe om op te staan, al snel valt hij in slaap.

HOOFDSTUK 7 DE DIERENAMBULANCE.

'O, nee!' schreeuwt Kees als hij 's morgens zijn winkel in komt. Verbouwereerd kijkt hij naar de rommel in zijn winkel. Weer is er van alles kapot en er ligt overal hanenpoep. De haan zit bovenop de toonbank. 'Kroe, kroe,' zegt hij lief.

'Wat is dit?' schreeuwt Kees.

Hij kan zijn ogen niet geloven en stapt op de haan af om hem te pakken.

Eerst blijft de haan nog zitten, maar als Kees dichtbij is, fladdert de haan weg.

'Kom hier dom beest, wat moet jij hier?'

Arme Kees, hij holt zich suf door de zaak.

De haan krijgt hij niet te pakken, keer op keer fladdert hij weg.

Door het vele lawaai van vallende voorwerpen wordt Aartje wakker, verbaasd staat hij tussen de deuropening van het magazijn.

'Heb jij hier iets mee te maken kleine muis?' vraagt

Kees: 'die stoute haan is hier namelijk voor de tweede keer!'

'Ik wist het niet, ik wist het niet,' piept Aartje.

'Wat wist je niet?'

'Dat er een kuiken in het ei zat. Ik dacht dat het een nepei was.'

Kees laat de haan met rust en belt de dierenambulance.

Na een tijdje stopt de dierenambulance voor de winkel van Kees. Twee mannen komen met een groot net binnen, maar de haan vlucht tegelijkertijd naar buiten. Zij rennen vlug achter hem aan.



Aan de overkant ligt Miauw tussen de struiken. Hij ziet dat de haan zijn kant opholt. De twee mannen van de dierenambulance hollen achter hem aan. De poes wil helpen en neemt een sprong. Hij belandt boven op de haan. De haan pikt hard in de snoet van Miauw, die krijst het uit van de pijn. Meteen laat Miauw de haan los. De haan fladdert hard weg. De mannen kijken beteuterd als de haan opeens verdwenen is. Zij stappen in de auto en rijden het winkelcentrum rond. Na een tijdje geven zij het op en rijden weg.

De haan heeft zich in de dierenwinkel verschanst, hij staat tussen de zakken kattenbakgrit. Euras die de hele tijd buiten had gelegen, had niets in de gaten. Op het moment dat de haan binnenliep sliep hij. Miauw komt aanhollen, zijn kopje bloed. Euras begint haar meteen te verzorgen, hij likt haar kop schoon. 'Wat is er gebeurd Miauw?' 'Die stomme haan,' zucht Miauw: 'ik wist niet dat hij zo sterk was.'

Intussen heeft de haan binnen duivenvoer gevonden. Hij eet zijn buik rond. Karin de bazin van Euras en Miauw weet van niets. Zij heeft geen klanten, zij leest een krantje in het keukentje achter in haar winkel. Haar man Roel komt binnen, vandaag heeft hij een vrije dag. 'Karin, Karin,' roept hij: 'heb jij hanen in de verkoop? Waarom loopt hij los?' Karin is blij dat haar man langskomt en holt de winkel in. 'Hallo Roel, wat zei je, een haan?' Roel wijst naar de haan. 'Nee joh, die hoort hier niet! Hoe komt dat dier nou hier?' Zij strekt haar handen uit, maar kan niet bij de haan. Nu probeert Roel hem te pakken. De haan fladdert meteen de dierenwinkel uit. Nu ziet Euras hem. Hij rent achter de haan aan. Roel gilt: 'af Euras, kom hier!' Euras luistert meestal alleen naar zijn bazinnetje. Hij is nergens meer te bekennen.



De haan heeft zich verstopt naast de fietsenstalling in de bosjes.

Euras snuffelt daar rond, maar de haan kruipt vlug uit de bosjes, langzaam loopt hij naar de stoeprand. Er is veel verkeer op de weg. De haan durft niet over te steken. Hij kijkt naar de langsrazende auto's, hij is vreselijk angstig.

Euras staat plots achter hem.

De haan wil vluchten, maar durft niet over te steken. Dan springt hij omhoog en fladdert over de hond. Zo snel als hij kan fladdert hij naar het winkelcentrum terug. Daar verstopt hij zich onder de doornstruiken.

De haan blijft een lange tijd ongezien, maar opeens staat Miauw voor zijn snavel.

'Hij zit hier!' miauwt Miauw. De grote rottweiler sluipt naderbij. De haan kan niet vluchten want de doornstruiken zijn dicht opeen gegroeid.

Weer schuren de doornen langs de huid van de hond. Hij wil een laatste poging doen om de haan te vangen. 'Hap,' zegt zijn bek. Heel voorzichtig klemt hij de haan tussen zijn kaken en holt met hem naar de kinderboerderij. Aartje klimt op de rug van Miauw, die er meteen achter aanrent.

Het hek van de kinderboerderij is gesloten.

Euras laat de haan uit zijn bek vallen, die rent meteen voor het hek heen en weer omdat hij kippen ziet. Opeens weet hij hoe hij bij de kippen komen moet, hij fladdert over het hek de wei in.

'Gelukkig,' lacht Aartje: 'hij is hier beter af.'

Euras spuwt donsveertjes uit. Dan zegt hij: 'wil jij volgend jaar weer een paasei?' 'Nee, nee alsjeblieft niet!'

HOOFDSTUK 8

KEES IS BOOS.

De dieren lopen samen naar het winkelcentrum terug. Zij kunnen nu om de malle haan lachen.

Kees is minder blij, er zijn veel spullen kapot en de winkel is vuil. Hij veegt de kapotte spullen bij elkaar en mopperend dweilt hij de vloer. Hij ziet dat het behang in zijn winkel flink beschadigd is. Dan wordt hij nog bozer. Hij rent naar het magazijn en grijpt het krat van Aartje en slingert die met een boog de afvalbak in. Het bedje suist er achteraan. 'Zo,' zegt hij nijdig: 'die muis komt hier niet meer binnen.' Een tijd later is hij klaar met de schoonmaak. Hij haalt de brievenbusklep tevoorschijn en zucht: 'met enkele schroeven zit hij er zo weer tegenaan.' Hij wil er net mee beginnen als Aartje door de brievenbus verschijnt. 'Ha Kees, wat is het hier weer netjes.' Hij trippelt vliegensvlug langs Kees naar het magazijn.

Even later komt hij ontsteld terug trippelen. 'Kees, mijn slaapkamer is weg!' 'Ik wil niet meer dat jij hier in de winkel komt,' zegt Kees bot. Aartje kijkt vol ongeloof naar Kees. 'Ik heb jouw hele rotzooi weggegooid, inclusief jouw bed. Hier is geen plaats meer voor jou en je vriend!' 'Ik heb geen vriend meer, ik kan hem nergens vinden. Misschien is hij opgegeten, ik weet het niet,' jammert het kleine muisje. Hij huilt en snikt: 'mag ik hier echt nooit meer wonen, meneer Kees?' Kees doet de deur open en wijst naar buiten. Dan schroeft hij de klep aan de brievenbus.

Aartje is heel verdrietig, hij loopt naar de dierenwinkel en vertelt Euras wat er zojuist gebeurde.

‘Arme Aartje nu heb je weer geen slaapplek.’

Hij sjokt naar binnen en komt buiten met een vel papier en een pen. ‘Kun jij schrijven, Aartje?’ Aartje kijkt verbaasd.

‘Nee, waarom vraag jij dat?’

‘Jij kent zoveel mensenwoorden, ik dacht dat jij ze ook op kon schrijven.’

‘Waarom moet ik dan schrijven?’

‘Omdat jij aan mijn bazin moet vragen of je bij ons kunt komen wonen.’

Miauw weet raad. Vlakbij het groenperkje staat een meisje, zij is zeker acht jaar.

‘Ga naar haar toe Aartje. Vraag aan dat meisje of zij dat briefje schrijven kan.’

Aartje huppelt meteen op haar af. Het meisje is gelukkig niet bang voor muizen. Zij kijkt vertederd naar zijn kraaloogjes.

‘Kun jij schrijven? Als jij dat kunt moet jij even met mij naar die hond. Hij ligt daar op dat kleed, hij heeft een pen en papier.’

‘Ik kan allang schrijven,’ lachend loopt het meisje mee. Zij heeft echter nog nooit een brief geschreven voor een muis. Zij is bang voor de grote hond.

‘Doet hij niks?’

‘Nee joh, Euras is de liefste hond die ik ken.’

‘Wat moet ik schrijven?’ Het meisje pakt voorzichtig het vel papier en de pen bij Euras weg. Zij loopt naar een konijnenhok en legt het vel papier er bovenop.

‘Zeg het maar.’ Het meisje kijkt vragend naar het kleine muisje.

Aartje dicteert wat het meisje schrijven moet.

Lieve Karin,
Mag ik alsjeblieft in jouw winkel wonen? Ik maak
geen rommel en zit nergens aan.

Groeten Aartje Langstaartje. (MUIS)



Is dat alles?' vraagt het meisje.
'Ja, dank je wel. Wil jij alsjeblieft
het briefje opvouwen en op de
toonbank in de winkel leggen?'
'Oké.' Het meisje huppelt naar
binnen en legt het briefje neer.
Karin ziet het meisje, zij denkt dat
het een klant is. 'Heb jij een
briefje?' Karin vouwt het open.
Dan kijkt zij het meisje aan en
grinnikt: 'dit is zeker een grapje
hè?' 'Nee hoor, het muisje zit
buiten naast de kat en de hond.'

Het meisje stapt de winkel uit en Karin volgt haar.

Karin ziet het kleine muisje en vraagt of hij het zelf
geschreven heeft. Tot haar ontsteltenis krijgt zij
antwoord. Gillend rent zij haar winkel in.

'Ik word gek!' schreeuwt zij. 'Woef, woef,' blaft
Euras buiten. Zij kan hem niet verstaan.

Zij wil haar winkel niet uit zolang die muis buiten zit.

Telkens kijkt zij door de etalageruit of de muis er
nog zit. Na een poos is de muis verdwenen en het
meisje wandelt met haar broertje weg.

Karin haalt opgelucht adem, zoiets geks heeft zij
nog nooit meegemaakt. Zij pakt haar telefoon maar
durft het niet aan Roel te vertellen. Zij is bang dat hij
haar uitlacht.

Ondertussen zoekt Aartje een slaappleaats en zijn
vriend.

HOOFDSTUK 9 OPZOEK NAAR WINNIE.

Aartje trippelt langs de winkels in de buurt van Kees zijn cadeauwinkel. Overal houdt hij stil om goed te kijken of hij Winnie ergens ziet. Nergens is de kleine spin te bekennen.

Kwibus vliegt voorbij hij tjlpt: 'is Winnie al terecht?' 'Nee, ik zie hem nergens,' zegt Aartje beteuterd. Dan horen zij opeens hulpgeroep. Het is de stem van Winnie.

Zij lopen in de richting van de stem die zij zojuist gehoord hadden.

'Roep nog eens, roep nog eens een keer!' gilt de kleine muis: 'dan weten wij waar je zit.'

Zij krijgen geen reactie.

De twee lopen eindeloos rond op de plek waar zij zijn stem hoorden. Tot overmaat van ramp begint het te regenen en begint de avond.

'Ik blijf nog zoeken hoor Kwibus,' zucht de kleddernatte kleine muis.

Kwibus zegt: 'de winkels gaan zo dicht, ik ga Miauw halen. Hij kan zien in het donker.' Meteen vliegt hij weg.

Aartje bibbert van de kou, omdat zijn pels nat is.

Hij roept nog steeds de naam van de spin.

'Miauw,' roept Miauw als hij aan komt lopen.

Achter hem komt Euras aansjokken. 'Ik ben ook maar meegekomen dan kan ik ook helpen zoeken.'

'Wij hebben hier Winnie's stem gehoord, hij moet hier toch ergens zijn,' jammert Aartje.

De grote hond snuffelt langs de muren en snuffelt over de stoeptegels. Miauw tuurt alle kanten op.

Kwibus vliegt rondjes.

‘Ik snap het niet,’ blaft Euras: ‘heb je zijn stem echt gehoord of zoeken wij op de verkeerde plek?’
‘Hij heeft om hulp geroepen,’ legt Kwibus uit.
‘Hulp? Dan is hij in gevaar of nog erger,’
concludeert Euras. Aartje begint te snikken: ‘hij is vast al dood.’

Het regent nu nog harder, het water stroomt met grote kracht de regenput in.

‘De regenput...hebben jullie daar al ingekeken?’
Euras tuurt in en snuffelt aan de regenput.

Het water spat tegen zijn neus op.

‘Kom eens hier Miauw, jij hebt betere ogen. Het is zo donker in de put en door al het water zie ik niks.’

Miauw staat op de put, haar poten worden nat gespoeld door al het water dat de put instroomt.

Zij tuurt in de put. ‘Wacht eens, ik zie wat, wat is dat?’ Euras komt naast haar staan. ‘Ik zie niks.’

‘Daarin het hoekje, daar hangt wat. Dat is een cocon geloof ik,’ twijfelt Miauw.

‘Wat is een cocon?’ Euras kijkt haar vragend aan.

In een cocon zit een rups die in een vlinder verandert,’ legt Miauw uit: ‘het kan ook het eten zijn van een spin. Een spin wikkelt zijn eten altijd in zijn webdraad.

Euras blaft: ‘misschien is het Winnie, wij moeten hem redden!’

Miauw steekt haar poot tussen de gleuven van de put. Zij steekt haar nagels zo ver mogelijk uit, maar zij kan er niet bij.

Aartje staat er naast te huilen, hij beseft dat de poes, Winnie niet kan redden.

‘Laat mij eens,’ blaft Euras: ik wil ook proberen dat kokelding te pakken. Hij probeert zijn poot tussen de gleuven te steken, zijn poot is te grof.

‘Domoren, jullie moeten het deksel van de put halen,’ tjipt Kwibus vanuit de dakgoot.
‘Dat ik daar niet aan gedacht heb,’ zegt Euras.
Meteen probeert hij de put te openen. Het deksel is te zwaar. Euras krijgt het deksel niet van zijn plaats.

‘O, zijn jullie daar!’ Karin en Roel komen samen aanlopen. Voor dat Euras het beseft wordt hij aangelijnd. Miauw wordt opgetild. Zij worden tegen hun zin meegenomen en dat zint hen niet.
Euras trekt zich los en Miauw krabbelt Karin. Zij rennen zo snel zij kunnen naar de put terug. Karin en Roel hollen achter hen aan. ‘Wat staat Miauw nou in de put te krabbelen,’ verbaast Karin zich. Roel merkt de muis en de mus op. ‘Kijk eens Karin, zie je die beesten? Zij staan allemaal bij de put, zou er wat ingevallen zijn?’ Roel loopt naar de put, hij tuurt erin. Ik zie niks, ik haal het deksel even omhoog.’ Hij tilt het deksel op.

Miauw haalt vliegensvlug het coconnetje weg, dan krabbelt hij het voorzichtig open. ‘Zie je wel het is een ingeweven insect, het is een ...’

Miauw likt aan het draad, het plakt.

‘Tjonge, tjonge dat was een avontuur zeg! Ik was gevangen door een hele grote spin.’

Winnie kruipt uit de resten van het spinnenrag.



Karin en Roel horen de dieren praten, alleen Miauw en Euras verstaan zij niet. Dan zegt Karin: ‘jullie gaan met ons mee naar de winkel, daar overnachten jullie.

Morgen praten wij over een nieuw adres voor de muis en zijn vriend.’ Roel sluit de put af met het deksel. Die nacht slapen Aartje, Winnie, Kwibus, Euras en Miauw in de warme winkel.

Einde.