

HAANTJE DE EERSTE



PETRALOUISE MURIS

“HAANTJE DE EERSTE”

Geschreven en geïllustreerd
door PetraLouise Muris.



Lees of voorleesboek voor de kleintjes
met op elk blad een plaatje.
Streepje tussen een woord? Lees het als één woord.

Een kuikentje moet van de meester sporten.
Dat wil het kuikentje niet.
Dan vertelt papa dat hij eens een heel klein
kuikentje was en dat sport erg belangrijk is.
Mama kip heeft geen geld voor de sportles.
Daarom verzint het kuikentje zelf een sport.

Kuikentje heeft gym-les,
nee hij doet niet mee.



Hij kijkt veel liever thuis naar de teevee.
De meester zegt, ga klimmen, het is nu tijd
om te gym-men!
Voor-uit kuikentje doe mee!
Kuikentje wil geen gym-les,
kuikentje zegt nee.



Hij kijkt niet eens naar Elsje,
zij is hoog in het rek.
Klim, zegt de meester,
kuiken doe niet zo gek.
Jij moet nu gaan sporten, nu is er les.
Als jij niet wilt mee-doen blijf jij hier tot half
zes!

Thuis huil kleine kuiken,
ik wil niet gym-men pa.
Ik blijf niet in de gym-zaal,
ik blijf niet langer na.
Ik wil niet meer naar gym-les toe.
Ik word van sporten moe.



Papa lacht, ha, ha, maar jongen,
sporten is juist fijn.
Ik wilde dat vroeger ook niet,
ik was veel te klein.

Ik was een piep-klein kuikentje,
gym-men deed ik niet.
Jouw opa die van sport hield,
deed ik veel verdriet.
Kijk eens op de toren, zie je daar die haan?
Zie dat ding eens stralen net zo-als de
maan?
Toen ik die won werd ik echt blij!
Dat hanen-beeld is speciaal voor mij!
En kijk eens naar dit lintje, daar hangt een
muntje aan.
Die heb ik eens gewonnen door iemand te
verslaan.
Jouw vader is haantje de voorste!



Al was ik als kuiken de
kortste. Jij moet gaan
sporten kuiken,
dan word je groot en sterk.
Zet al jouw kleine spiertjes
maar eens lekker aan het
werk. Wij gaan aan mama
vragen of jij naar voetbal mag.
Dan kun jij fijn gaan sporten, meestal op
zaterdag.

Mama doet haar knipje open.

Van haar geld moet zij eten kopen.

Voor hun kippen-hok betaald zij huur.

Dat is voor mama heel erg duur.

Wat te denken van water en het licht?

Mama's laatste centjes zijn in zicht.

Lief kuikentje, papa heeft nog steeds geen werk.

Van rennen word jij ook wel sterk.

Jij moet zelf maar iets ver-zinnen.

Jij kunt iets anders be-ginnen.



Kuiken zucht teleur-gesteld.

Voor een voetbal-club heeft mama dus geen geld.



Kuikentje denkt, ik ga in het park spelen
Ik zit mij hier toch maar te ver-velen.
Hij rent er achter-ste-voren heen.
Soms springt hij maar op één been.



Kijk, denkt hij, dit is de nieuwste sport.
Ik denk dat ik daar kam-pi-oen in word.



Op school zegt hij, meester ik weet een
nieuwe sport.

Ik hoop dat ik daar erg goed in word.

De meester zegt laat maar zien.

Dan doen wij het straks na mis-schien.

Kuikentje rent achter-uit heel erg vlug
en komt dan snel hin-kend terug.

Goed gedaan, juicht de meester luid door de gym-zaal.

Hiep hoera voor Haantje de eerste, de beste van ons allemaal.

Hij tilt kuiken op.

Hij zegt, eigenlijk moet jij op je kop.

Jij vindt gymmen dus wel fijn alleen wil jij de beste zijn.

Ga daar maar flink mee door want daar is onze gym-les voor.

EINDE.

