

DE KERSTMAN



voor peuters
en kleuters

PetraLouise Muris

Het is koud in huis.
Mama doet de haard niet aan.
Dat doet zij voor de kerst-man.
Die gooit pak-jes door de schoor-steen.



Ik wacht op de kerst-man.



Wat duurt het toch lang!
Ik kijk door het raam naar de lucht.
Ik zie nog geen arren-slee.
Zou de kerst-man wel komen?

Tingel, ting, klinkt het plots.
Zou dat de kerst-man zijn?
Komt hij met speel-goed?



En heeft hij lek-kers voor mijn poes?
Ik zie hem zonder ren-dier, zonder slee.
Hij is bijna bij ons huis.

Mama laat de kerst-man binnen.
Hij komt net-jes door de deur.
Hij draagt een zak vol pak-jes.



Hij groet, 'ho, ho, ho!
Ge-luk-kig Kerst-feest al-le-maal!'
Ik ga bij hem op schoot. Ik zing een lied.
Het lied van o den-nen-boom.
Dan geeft hij snoep en speel-goed.
En lek-kers voor de poes.

Dank u wel kerst-man!



Ge-luk-kig Kerst-feest!